

De Kinderboekenweek had dit jaar het thema "En toen....."

We willen jullie graag vertellen wat we allemaal gedaan hebben tijdens de kinderboekenweek!

Het sloot mooi aan bij de kosmische lessen, want we waren al een aantal weken bezig met vroeger en nu. We hebben het gehad over het ontstaan van de aarde, de jagers en boeren. Hoe leefden de mensen toen? Wat deden ze? Hoe woonden ze? Er waren mammoeten, sabeltandtijgers en de wolharige neushoorns. Nu zijn we bezig met de prehistorie.



Een tekening over het leven van de prehistorie



Een werkje over de planeten.

In alle groepen is elke dag voorgelezen uit een boek van de aandachtstafel en hebben ook kinderen in hun eigen (bieb)boek aan de klas mogen voorlezen. Dit is goed om het voorlezen te oefenen, maar zo leer je ook meer boeken kennen. Als je enthousiast werd van een boek kon je het op je 'dit boek wil ik lezen' briefje schrijven!



Het liedje van kinderen voor kinderen: 'En toen....' hebben we heel vaak gezongen en gedanst, wat een leuk liedje is dat!

Ook hebben kinderen een tijdlijn gemaakt van een product: zag de auto er vroeger ook zo uit?



Uit het boekje "van rare ridders tot vechtende vikingen" is het gedicht "de eerste stap..." voorgelezen. Dit ging over de eerste maanlanding. De kinderen hebben prachtige raketten en Neil Armstrong geknutseld.

Uit het boekje "Vandaag ben ik ridder! voorgelezen. Dit is een boekje vol korte verhaaltjes over ridders en prinsessen. Verhaaltjes over stoere en minder stoere ridders en prinsessen die zich soms juist als ridder gedragen.



Een verhaaltje schrijven in tweetallen bij een kleurplaat over vroeger.



Grotten van klei

De huizen van boeren

Maak jezelf zoals je eruit zal zien wanneer je 100 bent. En schrijf op wat je graag nog allemaal zou willen doen voordat je 100 wordt.



Het was een week vol lees- en knutselplezier!